

הרב שמעון כהן

רב מוסדות בית מוריה באר שבע

משה רבינו – מנהיגות מחברת

ב"ה, אנו מתחילים חומש חדש, חומש "שמות" ופרשתנו עוסקת בכפיות הטובה של פרעה: "אשר לא ידע את יוסף" (א, ח), ב"ה, שלא עזב חסדו מעמנו, ובצד השעבוד הנורא נולד מושיען של ישראל, "משה רבינו", עוד בשחר ילדותו מתגלה משה כמנהיג אחראי: "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (ב, יא).

וכדברי המדרש: "וירא בסבלותם מלמד שהיה נושא עימהן בסבלותם, אמר כדי שלא אוציא עצמי מצער הציבור" (משנת רבי אליעזר פ"י) "שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר: חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן על כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן" (שמו"ר פא, לב).

משה רבינו מלמד אותנו מה היא לקיחת אחריות, לא מספיק לדעת שיש לעם ישראל סבל ויסורין, אלא להרגיש את זה ולהפנים את זה, להיות שותף לסבל ממש, לא מספיק לפרסם את דו"ח העוני ולומר נו באמת כמה זה נורא! כמה זה קשה! לדבר יום או יומיים בהכל דיבורים, ובזה נגמרת האחריות, נטילת אחריות פירושה לצאת ולעשות מעשה. וכדברי המדרש: "אמר הקב"ה אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים" (שם),

השבת חל יום פטירתו של רבנו האהוב הרב אלישע וישליצקי זצ"ל, מי שהיה כולו בעל משפחה ומרבה חברים להקשיב, מי שכל ימיו הקשיב בענוה כתלמיד לפני רבותיו לכל אדם, מי שיצא לראות בשמחתם בצערן של ישראל כאילו היה צערו ושמחתו ממש, בפרט של כל אדם ובכלל ישראל, מי שהקהיל קהילות לפעול עם אל בכל מרחבי ארצנו, מי שכל ימיו היו מהות וזהות יהודית, מי שחיבר תורת הנפש אל עצמי עצמיותי יחד עם הפנים לאל עמי, מי שהיה מכוון ומאיר נתיבות לתורה ואמונה, מי שכל ימיו היו בחינת הלוך ונסוע בתנועה מתמדת של תשובה לחיים, מי שקרא דרור לכל מוגבלות העולם החומרי, מי של מאוייו היו שיחרור עליון ושום מחוייבות בלתי לה' לבדו, מי שצפה וציפה בכל לב לראות את כל ההתפתחות והנביטה של התהליך הלאומי הכללי ישראלי כנדבך בגאולת ישראל והופעת משיח בן יוסף, מי שהרים את הדגל ורומם את רוחם של ישראל והתפלל כל ימיו לישועת ישראל. מי שכל הנזכר בשמו תורתו ומורשתו המו מעיו עליו. עליו יאה לומר: " ויצא אל אחיו וירא בסבלותם"